

DE SEINLAMP

Nr. 01
Maart/April
2014

De nieuwsbrief van Scouting Wartburg Amsterdam-Noord

VAN ONDER DE VOORZITTERSHAMER

Over de Wartburg schrijf ik altijd met trots, vooral als ik nadenk wat ik op papier zal neerschrijven. Ik zie allerlei dingen voorbij flitsen, zoals houtovens maken bij de zeeverkenner, scouts die helpen bij de kledinginzamelingsactie, bevers die tuinkers planten, welpen die van allerlei proefjes met de vier elementen van de natuur doen, bestuursleden die zich buigen over de financiën, loodsen die weer een klus oppakken, stamleden die hun eerste Wartburgfeestje meemaken. Er gebeurt zoveel meer dan we denken en ik hoop echt dat elk kind met veel plezier naar het Vliegenbos of de Schellingwouderdijk komt.

Het blijft een mooi iets om deel uit te maken van deze club en je steentje bij te dragen want er is uitdaging genoeg! De belangrijkste uitdagingen blijven altijd vrijwilligers en financiën. Vanaf dit jaar ontvangen wij geen subsidie meer en daarom moeten we helaas al een contributieverhoging doorvoeren. Elke actie om geld binnen te halen telt en dat is een behoorlijke mentaliteitsverandering want we hadden het niet slecht de afgelopen 25 jaar. Natuurlijk hebben we weer met de hele groep gecollecteerd voor Jantje Beton. Een deel van deze opbrengst komt ten goede aan onze groep.

Op gedeelde eerste plaats staan de vrijwilligers van de Wartburg. Leiding geven bij een speltak kost je tijd en je hoopt er plezier en waardering voor terug te krijgen. Ook aan het einde van dit seizoen nemen we weer afscheid van een aantal leiders en leidsters. Ik hoop dat er dan weer toch nieuwe enthousiastelingen zich aandienen zodat we niet een speltak hoeven op te heffen.



Het belang van vrijwilligers

Wat dat voorgaande aangaat is het erg jammer te vermelden dat Scouting Stephanus, de andere scoutingvereniging uit Amsterdam-Noord, helaas moest besluiten om te stoppen. Welliswaar komen er aantal leden en leiding misschien naar de Wartburg, maar toch is het jammer om te zien dat daar allerlei doemscenarios zich voltrekken, zoals te weinig vrijwilligers in de groep en een accommodatie die op losse schroeven stond.

Beste lezer, ik hoop dat u/jij met heel veel plezier bij de Wartburg komt en blijft komen. Zullen we er samen voor blijven gaan en erop vertrouwen dat we het minstens net zo leuk zullen houden zoals dat het nu is?

Een stevige linker van Gideon

TWEE CANADESE KANO'S

Onlangs kregen we twee hele mooie Canadese kano's via Gerard Brans aangeboden. Z'n kinderen zijn een tijd lid geweest bij de Wartburg, zodoende dacht hij aan ons toen hij deze twee prachtexemplaren wegdeed. De kano's zijn gemaakt van watervast multiplex, geheel in de epoxy gezet. Eentje is als soort expeditie kano uitgerust met luiken en heeft de mogelijkheid voor een klein zeiltje. De kano's kunnen ook alleen geroeid worden, of met twee man gepeddeld. We hopen dat iedereen binnen de groep er veel plezier aan zal beleven! Als dank hebben wij aan Gerard een exemplaar van HET Wartburgboek gegeven.



HET HOOFDSTUK ALS VOORZITTER AFSLUITEN

Op 21 maart 2001 is het begonnen, mijn voorzitterschap bij stichting Scouting Wartburg. Het is na 13 jaar dan ook een beetje vreemd om dit laatste stukje als voorzitter te schrijven. In 2001 begon het na een turbulente periode in de verenigingsgeschiedenis samen met Rik-Jan Kraak in een gedeeld voorzitterschap.

Samen hebben we ons destijds een drietal doelen gesteld:

- zorgen voor voldoende kritische massa in leden- en leidingaantallen;
- het opzetten van een moderne vereniging door interne verbeteringen en externe bekendheid;
- een financieel gezond beleid en goed materieel.

Op het moment van het schrijven van deze tekst is dit allemaal gerealiseerd en hebben we vorig jaar ons oude trouwe clubhuis mogen vervangen en het splinternieuwe gebouw in het Vliegenbos geopend.

Hoogtepunten

Binnen de afgelopen 13 jaar is er heel veel gebeurd in onze vereniging, positief en minder leuke ervaringen, echt alles wat je bij een scoutingvereniging als de onze kan bedenken is de revue gepasseerd. Om nu alles op te sommen is een beetje teveel werk en ik wil eigenlijk ook alleen even stil staan bij een aantal hoogtepunten:

- het vervangen van onze sleper Puff en de Eistavletten door de Hagar en enkele Lelievletten;
- onze omgeving, de buurt en lokale politiek kennen ons allemaal en dragen ons een zeer warm hart toe;
- waar mogelijk maken we gebruik van de digitale wereld met een website, online formulieren, een digitale Seinlamp en zelfs een eigen mobiele app;
- onze vereniging valt op binnen de landelijke Scouting organisatie, we mogen ons verhaal doen, alleen zorgt interne politiek voor het vasthouden aan de oude beleidslijn en de huidige ontwikkelingen (een peperduur project groepsontwikkeling en steevast teruglopende ledenaantallen).



PLUS geeft meer
Welkom bij PLUS Slooten

Bij [PLUS Slooten](#) in de Banne (Amsterdam-Noord) heeft de Wartburg in de afgelopen maand meegedaan aan een leuke spaaractie. We konden namelijk vellen met handige kortingsbonnen binnen onze vereniging verkopen. Hiermee hebben wij met de groep een leuk totaalbedrag van € 126,- weten te verdienen voor de clubkas! Een bedankje aan iedereen die meegeholpen heeft met boodschappen doen :)



Belangrijke basis

Uiteindelijk wordt natuurlijk alle werk binnen de vereniging en stichting door de vrijwilligers gedaan en zou onze vereniging helemaal niet kunnen bestaan zonder de tijd-, kennis- en geld inzet van al deze mensen. Binnen Scouting Wartburg is de grote kracht de eigen cultuur en zo kweekvijver voor jong talent, aanwas van nieuwe leden en zodat het voortbestaan van onze club gegarandeerd kan blijven. Een club mensen om heel trots op te zijn en iets wat ik altijd uit zal dragen.

In mijn dagelijkse werkpraktijk zie ik namelijk dat mensen de ervaring en structuur missen die je via onze vereniging mee krijgt. Ik heb zelf veel voordeel van mijn periode als jeugd-/ bestuurslid, een basis die niet verloren gaat en we nog steeds meegeven aan onze jeugd- en bestuursleden. Bij het samenstellen van het jubileumboek kwam ik er achter dat het door alle decennia heen namelijk altijd op hetzelfde neer komt om de vereniging in de lucht te houden: geld inzamelen, leiding tekort, onbegrip in de directe omgeving, etc, etc.

Afscheid als voorzitter

Na 13 volle voorzittersjaren kijk ik terug op een geslaagde periode waar ook een aantal dieptepunten aan de orde zijn gekomen, een daarvan wil ik er speciaal uitlichten: het afscheid nemen van onze ere-voorzitter Wilmans. Deze opmerkelijke man heeft tijdens mijn beide perioden bij Scouting Wartburg, als jeugdlid/leiding en als bestuurder, altijd klaar gestaan met goede raad, was nimmer afwijzend over vernieuwende denkrichtingen en beleid en altijd kenmerkend in bescheidenheid. Een eigenschap die ik graag ter harte neem omdat dat het resultaat zo vaak ten goede komt.

Natuurlijk neem ik nooit helemaal afscheid van de vereniging, kan er altijd een beroep op mij worden gedaan, ongeacht de aard of insteek van de vraag. Iedereen hartelijk dank voor de mooie 13 jaar en succes met het voortzetten van onze vereniging.

Igor Wortel

STAM OP ALPE D' SCOUT

Van 11 t/m 13 april nam onze stam deel aan de Alpe D'Scout. Dat is een weekend kamp voor landverkenner en explo's dat werd georganiseerd door Defensie (13de gemechaniseerde brigade) en de laro stam (landrover groep). Tijdens dit weekend werd geld ingezameld voor het KWF kankerfonds.

De Alpe D'Scout begon al goed, want door werkzaamheden was het een uitdaging om er nog enigszins op tijd te komen met de trein-bus-trein-bus-verbinding. Uiteindelijk kwamen we net na de opening aan en konden we gelijk beginnen met het kennis maken met de andere groepen in ons deel bravo 4. We moesten de rantsoenen verdelen, voor een ieder een stuk landbouw zeil en een blik avondeten en een doosje voeding voor 24 uur. Dit verdelen lukte echter niet binnen de 5 minuten die we er voor kregen, dus konden we gelijk tien keer opdrukken.

Samen bivakkeren

Na een kleine 4 kilometer gelopen te hebben kwamen we bij ons bivak aan, een stuk bos midden op de hei, te herkennen aan de dixi. En daar konden we meteen met wat touw en het zeil een onderkomen maken voor de nacht. Na een wacht van 12 tot 2 i.v.m. brandrisico konden we eindelijk gaan slapen. Om 7 uur werden we gewekt voor de 40 minuten lang durende ochtendgym 'army-style', dit betekent alles samen doen en veel rennen en opdrukken. Hierna volgde een druk programma met een hindernisbaan, camouflage les, EHBO en vooral weer alles samen doen.

's Avonds en 's nachts hebben we een voertuig zo goed gecamoufleerd dat niemand die hem moest zoeken hem gevonden heeft. Toen we tegen twee uur nachts werden teruggebracht naar ons bivak waren we allemaal doodmoe. Alba was zelf zo moe dat ze inslaap viel achterin de landrover, terwijl deze over een erg hobbelige offroad-weg reed.



Team Bravo 4

Zondag was een rustigere dag, we mochten uitslapen tot 8 uur en hadden maar een half uur ochtendgym met het leuke spel "boom, moob, Cameleon". De rest van de dag hebben we dingen gedaan als mijnen ruimen, tijgeren, Fennik (bushmaster) en mochten we rijden in een tank. Ook hebben we een oude landrover uitgegraven en los getrokken.

Het was een onvergetelijk weekend (of zoals ze daar zeggen een SNAAK weekend) waarin we samen met de Condors uit Papendrecht en de Woodstam uit Houten en de begeleiding vanuit het leger de verkenner van hoofd en van Barneveld het gezellige Bravo 4 team zijn geworden.

De terugreis ging voorspoedig nadat we de bus net hadden gemist omdat er vergeten was om bij de bushalte te gaan staan. Na een uur wachten hebben we de tweede kans niet gemist. En stapte we moe, vies en voldaan de bus in. Volgend jaar gaan we zeker weer met dit geweldige team en met wat meer ingezameld geld naar Oirschot.

Groet van Frank, stambegeleiding

Het heeft even geduurd maar de nieuwe bevers en leiding zijn geïnstalleerd, op vrijdag 28 maart was het zo ver voor Leo, Jesper, Ichiro en Hippe. Zij hebben de nu ook de geweldig mooie bevertrui en groepsdas gekregen. Natuurlijk nadat ze eerst hun handafdruk op de bevermuur hadden vereeuwigd. En dit alles werd gevierd met veel te zoete cakejes en limonade.

De bevers zijn trouwens op zoek naar leiding! Lijkt het jou leuk om op vrijdagen van 18:00 tot 19:30 een opkomst neer te zetten voor een lieve en enthousiaste groep kinderen van 5 tot 7 jaar. En ben je 16 jaar of ouder, neem dan contact op met het leidingteam via beverswartburg@gmail.com of bel Frank 0629469162.

Groeten van de beverleiding

BEVERNIEUWS



CONTRIBUTIEVERHOOGING VANAF OKTOBER

Eerder hebben wij al gemeld dat de reguliere subsidie vanuit het stadsdeel Noord geheel is weggefallen voor het jaar 2014. We zullen vanaf nu dus alles met eigen middelen moeten gaan financieren. Een gezonde financiële situatie is belangrijk om de groep goed te laten draaien en het clubhuis te bekostigen en te verzekeren. Daarom zijn we helaas genoodzaakt om de contributie per 1 oktober wat te gaan verhogen. Een beslissing die niet eenvoudig is omdat wij scouting voor iedereen graag toegankelijk en betaalbaar willen houden.

Naast de vaste lasten die wij hebben voor de clubhuizen en andere kosten voor de groep, wordt verder ook de contributie (die wij als vereniging aan de landelijke- en de regionale scoutingorganisatie verschuldigd zijn) ieder jaar weer verhoogd. Kortom al met al reden om toch tot een verhoging van onze eigen ledencontributie over te gaan. Hiernaast volgt een overzicht van de nieuwe tarieven die per 01-10-2014 gaan gelden. Alle leden (en hun ouders/verzorgers) zullen tijdig per brief worden geïnformeerd over deze wijziging.

Automatische incasso

Vanaf oktober wordt het trouwens ook mogelijk om de contributie per automatische incasso (alleen bij betaling per kwartaal!) te laten innen. Dit levert het voordeel op dat er bij u geen zorg meer is over een tijdige betaling van de contributie. Hoe dit in zijn werk gaat zal de penningmeester u binnenkort per brief precies uitleggen. We hopen met deze contributieverhoging onze gezonde vereniging te kunnen laten voortbestaan. Daarnaast zijn wij als bestuur continue op zoek naar sponsors en andere bronnen van inkomsten die dit mogelijk maken. Heeft u ideeën dan zijn deze uiteraard welkom.

Gerard Hund

Nieuwe tarieven per 01-10-2014:

Bevers

€ 12,50 per maand of bij automatische incasso € 36,- per kwartaal

Welpen

€ 15,- per maand of bij automatische incasso € 43,50 per kwartaal

Scouts

€ 15,- per maand of bij automatische incasso € 43,50 per kwartaal

Stam

€ 16,50 per maand of bij automatische incasso € 48,- per kwartaal

Zeeverkenners

€ 18,50 per maand of bij automatische incasso € 54,- per kwartaal

Loodsen

€ 18,50 per maand of bij automatische incasso € 54,- per kwartaal

Bijdragen van veteranen, buitengewone leden en donateurs blijven gelijk aan de huidige tarieven, maar ook hier geldt korting bij automatische incasso.

OPKNAPBEURT VOOR ADANOBOOT

Op zaterdag 22 maart was er weer de jaarlijkse vrijwilligersdag NLdoet. Hierbij schrijft een vereniging in voor een klus bij hun clubbe en kunnen vrijwilligers helpen de klus te klaren en wordt er een bedrag ter beschikking gesteld door de stichting NLdoet. Dit jaar was er bij ons voor gekozen om te gaan klussen aan het zomerverblijf van het waterwerk, de Adanoboot.



Het werd eens tijd om de keuken te vernieuwen, de vloer in het halletje moest opnieuw ondersteund worden, de wc-pot is vervangen voor een nieuwe en alle waterleiding zijn vervangen. Tegelijkertijd zijn er ook een paar luiken aan de buitenkant in de verf gezet. En zijn er nog een paar kleine klusjes gedaan.

De zeeverkenners zijn hard bezig geweest met het snoeien van de wilgen bij de Adanoboot en bij de havenmond. Al met al is er een hoop werk verzet door de mensen die zijn komen helpen. Hiervoor dan ook hartelijk dank!



NIEUWE LEDEN BIJ ONZE AMSTERSTAM



Vandaag werden Maurits en ik geïnstalleerd. Het begon gewoon normaal gezellig wat praten en de loodsen waren er ook (niet allemaal). Toen we begonnen met de installatie kwam er een vlag bij en moesten we een belofte doen. Mayenka mocht de belofte bij ons afleggen en dat ging allemaal goed. Daarna kregen we insignes opgespeld. Niet alle insignes want sommige waren er niet meer. Toen dat allemaal gedaan was waren we klaar en officieel geïnstalleerd. Voor de rest hadden we nog een leuke opkomst.

Groetjes, Cindy



Ik zat al zeven jaar op scouting bij Scouting St. Stephanus, maar dat vond ik niet echt interessant meer. Ik stond op het punt om totaal met scouting te stoppen toen ik hoorde dat er een nieuwe groep kwam bij Scouting Wartburg voor zestien jaar en ouder. Ik was er een avondje gaan kijken en meteen bij de rondleiding wist ik al dat dit me bij de scouting zou houden. Het idee "geen leiding maar begeleiding" klonk heel interessant en het terrein van het clubgebouw was veel groter dan bij Stephanus, niet dat ik hierbij Stephanus naar beneden probeer te halen; eerlijk gezegd vind ik dat je die twee verenigingen niet echt met elkaar kan vergelijken maar er zijn wel dingen die ik bij Stephanus had gemist die bij Wartburg wel tot hun recht komen bijvoorbeeld kampvuur stoken en pionieren.

Installatie

Na de paar weken dat ik erbij kwam was het eindelijk zover; ik zou geïnstalleerd worden. Eerst moest ik een uniform regelen en de bijbehorende onderdelen (das etc.). Tijdens de installatie kreeg ik een verhaal te horen over de kleuren bruin en grijs van de groepsdas en toen ik de belofte had nagezegd was het afgelopen. Eigenlijk ging het best snel maar dat kwam waarschijnlijk omdat er maar twee mensen geïnstalleerd moesten worden. Maar het is nog niet helemaal afgelopen, de doop moet nog komen.

Maurits

Op 17 december zijn de Loodsen samengekomen voor het jaarlijkse kerstdiner. Deze traditie zit er onder de Loodsen al heel lang in en dit jaar was ook de kersverse Stam erbij. In een feestelijk versierd gebouw wisten de nog feestelijker geklede Loodsen genoeg tafels te passen om de ruim 25 hongerige magen een plaats te geven.

Onder het genot van een kerstmuziekje werden de gourmetstellen opgewarmd en konden we genieten van een lekkere en vooral gezellige maaltijd. We bleven tot diep in de avond na tafelen; de sfeer zat er goed in en ook de Stam had het heel leuk. Een flinke afwas later kon iedereen terugkijken op een geslaagd kerstdiner!

ACTIVITEITENKALENDER	APRIL 2014	MEI 2014	MEI 2014
 <p>SCOUTING WARTBURG</p>	<p>11 t/m 13 april Paroba + Alpe d'Scout</p> <p>25 april Sint Joris kampvuur + overvliegen</p>	<p>01 mei Scouting Wartburg bestaat 84 jaar!</p> <p>07 mei Bestuursvergadering</p>	<p>9 t/m 11 mei Weekend voor Akela Wilmanshorde</p> <p>26 mei Algemene ledenvergadering vanaf 20:00</p>

Eindredactie van nieuwsbrief en website:
Femke Hund
© 2014 Scouting Wartburg Amsterdam-Noord

Website: www.scoutingwartburg.nl
E-mail: nieuwsbriefwartburg@gmail.com
Twitter: [@ScWartburggroep](https://twitter.com/ScWartburggroep)